

't Dommels Accentje

2^e van april 2020



Een Dommels soepje

Inmiddels 2 vrijdagen rondgebracht. De eerste vrijdag heeft Ruud ons verblijdt met een volle soepbeker "minestrone-soep", de 2^{de} keer was het een "paddenstoelen roomsoep" De reacties zijn overweldigend! Vergeet u niet iedere week (t/m 29 mei) aan te melden via:

etenontmoet@wedommelen.nl

Of telefonisch bij Natalie of Daniëlle

VERGEET NIET OM UW ADRESGEGEVENS IN DE E-MAIL TE VERMELDEN

Koffie-uurtje – NL-doet – Kennen & gekend worden – Repaircafé – Alzheimercafé – wandelen:

Alle activiteiten gaan voorlopig niet door. Zodra we meer weten wanneer alles weer mag opstarten laten we u dat uiteraard weten!



Koffie-uur anders

We merken dat de eenzaamheid begint toe te slaan. Daarom gaan we doen wat wel kan! We willen koffie-halfuurtjes houden met totaal 3 personen (2 talenten en 1 van ons) in Ons Dommels plèkske. Als u hier graag aan wil deelnemen laat het Natalie of Danielle weten of mail ons via onderstaande contactgegevens.



Berenjacht

ook in Dommelen kunnen de kinderen op Berenjacht.....

Let hierbij natuurlijk wel op de maatregelen vanuit het RIVM, niet met z'n allen tegelijk gaan lopen, maar spreid het wandelen door de wijk.

Meer info: [Artikel](#)

[Kaart met alle beren in Valkenswaard](#)

Een oude bekende: "UITZICHT ... VAN ACHTER DE GERANIUMS in Coronatijd",

Net als iedereen zitten mijn partner en ik opgesloten met maar weinig bewegingsruimte. Maar juist daarom zijn we dolblij met ons comfortabele huisje met tuintje. Want de zon schijnt al een paar dagen volop - al voelt het koud - en lente is maximaal zichtbaar aan knoppen en licht groen. Er is maar een stoorzender in mijn huidig bestaan en dat is een veel te vroege merel die om 04.00 uur al vindt dat hij een naburig wijfje uit haar slaaptent mag lokken om zijn testosteron te komen proeven. De schijtlijster wekt me daarmee veel te vroeg uit mijn warme, alles toedekkende dubbeldikke dekbed, dwingt me met een nog niet volop aandringende ochtendplas het ijskoude tegelwerk op en maakt me daarmee in een klap klaar- en klaarwakker.

Rillend, draaiend, jeukend wacht ik het echte ochtendgloren af en als BNR radio me dan om 07.00 uur begint bij te praten over corona, ben ik meteen in de dagstand en begin ik aan de al jaren aan mezelf opgelegde oefeningen om stramheid het ouder wordende lichaam uit te jagen. De rest van het ritueel hoef ik hier niet voor u uit de doeken te doen. Dat is vrijwel overal hetzelfde. Alleen in deze tijd wat verder uitgerekt, want ja, waarom zou je je haasten?

Ontbijttijd met KRANT. En tussendoor met elkaar bespreken wat de plannen zijn van deze dag. Veel zijn dat er niet. De partner heeft wat klussen te doen en ik, ik ga aan de slag met papier en pen om een soort van cartoon te maken voor twee burens die nog kwetsbaarder zijn dan wij. Het zal een soort van "opsteker" worden. Met het woord

corona als model van een bekende sigaar in gedachten, moet het geen al te lastige opgave zijn om er een beetje geinig "opstekertje" van te maken.

Vlug neem ik nog even de horoscopen van ons beiden door (doe ik anders nooit!)

De partner: U zult in de armen vallen van een schatrijk iemand of van een armoezaaier.

(Ja hee, zo kan ik het ook!)

En ik: Uw stemming is opperbest, uw lief staat achter u. (Zo lust ik er nog 10!)

Wees gegroet allemaal en hoop ... dat het virus een virus krijgt.

P.A.N Demie



Match:

- Er worden boodschappen gedaan voor een mevrouw die dat niet kan
- Kok Ruud die zalige soepen maakt 8 weken lang
- Bezorgers die deze voortreffelijke soepen rondbrengen
- En alle mensen die mogen genieten van deze soep

Heeft U opmerkingen of wilt U ons iets laten weten? Dat kan via:
talentenbank@wedommelen.nl